

Kära GBF:are

Jag ska här försöka göra en kort presentation av mig som nyvald ordförande i GBF.

Jag är 65 år ung och är gift med Lena. Vi bor i Tyringe – en ort i Hässleholms kommun som har nära till naturen. Jag har hela mitt vuxna liv varit intresserad av naturen. Jag älskar skog och mark, är ofta ute och vandrar på alla de olika leder vi har inte bara i Hässleholm utan i hela Skåne.

När jag är ute i skog är det framförallt det lilla och vackra i naturen som blommor och insekter som intresserar mig. En vacker orkidé kan förgylla en hel dags strapatser i naturen. När man hade fått ner den på en vacker bild som man kan njuta av flera gånger om är lyckan gjord. I det sammanhanget kan jag inte låta bli att nämna att jag gjorde återkommande utflykter till Åraslövs mosse varje år långt innan det blev naturreservat. Det är och var en lisa för själen att komma ut i naturen, det var också en skön avkoppling från det hektiska livet som partiombudsman och politiker. Ett liv som inte gav så många stunder till annat föreningsliv och avstressande skogspromenader.



Jag har också ensam varit uppe i Jämtlandsfjällen och vandrat – en fantastisk upplevelse. Hoppas att jag kan få Lena med mig upp för nya vandringar och strapatser.

Fågelskådning och kännedom om fåglar är inte mitt allra starkaste gebit. Men en halvdags promenad med kikare och kamera på Håslövs ängar vid Hammarsjön på vårvintern för att se havsörnarna på Hammarsjöns is går inte att missa. Några timmar vid Tosteberga hamn för örnskådning ska inte heller glömmas. Det fantastiska skådespelet med alla tranorna vid Pulken i mars/april är precis det skådespel man behöver när tiden går över från vinter till vår.

Med det kan jag väl också som många andra konstatera att våren är sent kommen i år. I skrivande stund har den dock kommit med en Valborgsmässoafton och Första Maj som verkligen bjöd på vårväder med sol och värme. Vi kan väl nu hoppas att vi får behålla värmen ytterligare några dagar/veckor. Då underlättar det för oss alla naturälskare att gå ut i skog och mark om vi ska titta på fåglar och blommor eller bara njuta av naturen.

Det är bara för Er alla GBF-vänner att ta del av innehållet i detta nummer av "Göinge-Biologen". Hitta det som ni tycker verkar intressant. Vi syns säkert någon gång med en termos och något gott därtill i skogen, vid någon av våra våtmarker, på ängen med alla vackra blommor, ja var helst vi kan finna ro för själen och kroppen.

/Tommy Nilsson, ordförande GBF